

1η Ημέρα :

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΝΗΣΙ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

(Ραντεβού Τροχαίας 07:30) Αναχωρούμε από το σχολείο στις 08.00 το πρωί, για την πόλη των Ιωαννίνων. Μέσω της Εγνατίας οδού και με τις απαραίτητες στάσεις καθ' οδόν, φτάνουμε νωρίς το μεσημέρι στο σπήλαιο του Περάματος, όπου θα περιηγηθούμε (ραντεβού 13.00). Μετά την ξενάγηση αναχωρούμε για τα Γιάννενα και κατευθυνόμαστε στην περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας, όπου θα επισκεφτούμε το Κάστρο και το Μουσείο Αργυροτεχνίας. Εδώ θα έχουμε χρόνο για φαγητό. Στη συνέχεια συγκεντρωνόμαστε στην προβλήτα για να περάσουμε με τα καραβάκια στο νησάκι της Λίμνης. Εδώ θα ξεναγηθούμε στο μουσείο του Αλή Πασά και στη Μονή Αγίου Νικολάου του Φιλανθρωπινού, με τις πανέμορφες αιογραφίες. Θα έχουμε χρόνο να ψωνίσουμε αναμνηστικά από τα πολλά καταστήματα που υπάρχουν. Κατόπιν επιστρέφουμε στα Γιάννενα και πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση. Το βράδυ έξοδος για βόλτα στο κέντρο των Ιωαννίνων, στο Ρολόι της Πλατείας, στο Πάρκο Λιθαρίτσα και στην Παραλίμνια Ζώνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα :

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΔΩΔΩΝΗ- ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ- ΠΑΡΓΑ -ΣΥΒΟΤΑ

Πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και αναχώρηση για τις πηγές του ποταμού Αχέροντα, όπου θα κάνουμε περιήγηση σε ένα φυσικό τοπίο απίστευτης ομορφιάς, παράδοσης και περιβαλλοντικής αξίας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Νεκρομαντείο του Αχέροντα όπου θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο. Πλούσιοι σε εικόνες αναχωρούμε για την Πάργα με την καταγάλανη θάλασσα και τα πανέμορφα σπίτια, η ελληνική Cinque Terre. Θα επισκεφτούμε το Κάστρο του Αλή Πασά και θα κάνουμε στάση για φαγητό στη γεμάτη με ταβέρνες παραλία. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στις ομορφιές της Βορειοδυτικής Ηπείρου και, αν ο χρόνος μας το επιτρέπει, θα κλείσουμε την περιήγησή μας με μια επίσκεψη στα Σύβοτα, την Καραϊβική της Ελλάδας. Αφού επισκεφτούμε τις γαλαζοπράσινες παραλίες, επιστρέφουμε στα Ιωάννινα και στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα κάνουμε μια βόλτα στην παραλίμνια περιοχή για να πάρουμε μια γεύση από τη νυχτερινή ζωή της πόλης.

3η Ημέρα :

ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, επιβιβάζομαστε στο λεωφορείο και μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Παύλου Βρέλλη, στο Μπιζάνι Ιωαννίνων (ραντεβού 12.10). Αναχωρούμε και μέσω της Εγνατίας Οδού φτάνουμε στο γραφικό Μέτσοβο. Θα περπατήσουμε στα καλντερίμια του πιο γνωστού χωριού των Βλάχων, θα επισκεφτούμε την Πινακοθήκη Αβέρωφ και θα έχουμε χρόνο για φαγητό. Συνεχίζοντας μέσω της Εγνατίας Οδού και με τις απαραίτητες στάσεις καθ' οδόν, θα φτάσουμε το απόγευμα στο Μελισσοχώρι.